



# DAGUITSTAP

Vrijdag 27 april 2018

## 100 - jarige bevrijding Grote Oorlog

De Grote Oorlog, met 2 o's geschreven. Toen omdat het zo was, nu omdat we dat zo willen... .

Meer dan honderd jaar geleden werd ons klein land aangevallen en in november 1918 volgde de bevrijding.

In West-Vlaanderen, achter de IJzer hielden we stand.

De oorlog was groot en de mensen die erin vochten, waren heel klein tussen al dat groot geweld.

We herdenken deze bevrijding van een eeuw geleden met een beklijvende daguitstap naar Zonnebeke en Ieper.

**8u00** Vertrek aan LDC De Reinaert

**9u30** Verwelkoming in Zonnebeke met koffie en koffiekoek.

**10u15** Bezoek aan Tyne Cot Cemetery

**11u30** Bezoek aan het Memorial museum Passchendaele

**12u45** Middagmaal ( gebakken zalmfilet met wittewijnsaus, frietjes en salademix , nagerecht, excl. dranken)

**15u15** Bezoek aan Coming World Remember Me: de land-art installatie van 600 000 beeldjes op het niemandsland van de frontzone rond Ieper.

**16u30** Bezoek aan de Menenpoort te Ieper

**18u30** Aankomst in Destelbergen

**Kostprijs: €60**

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij want volzet is volzet!

**Betaling via overschrijving of aan het onthaal van:**

Dienstencentrum De Reinaert  
Kerkham 3d  
9070 Destelbergen  
09/218.03.13,  
dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be  
BE87 3630 9289 2694  
(uitstap 100-jarige bevrijding+naam)



**2014-18**  
100 jaar Grote Oorlog